



## Περιεχόμενα

Πώς φανταζόμαστε μια όμορφη πόλη

Συνέντευξη του Διευθυντή του σχολείου μας κ. Ζάσκου Γρηγόρη

Τα άρθρα που μας εντυπωσίασαν και επιλέξαμε να γράφουμε

Οι ζωγραφιές μας

Φωτογραφίες από τις επισκεψίμες μας

### Επιμέλεια:

η δασκάλα της τάξης Β1  
Μπέλλου Ελένη  
και η ειδική παιδαγωγός  
Μπούντα Μαρία

Ευχαριστούμε τη δασκάλα του  
Β2 Φρυγανά Μαρία για τη  
βοήθεια της



Τεύχος 1<sup>ο</sup> . Μάιος 2018.

## Πώς φανταζόμαστε μια όμορφη πόλη

Οι άνθρωποι δεν είναι τόσο ξένοι μεταξύ τους.  
(Αγκαλλίου Βανέσση)

Όμορφες πόλεις είναι η Θεσσαλονίκη και η Κοπεγχάγη.  
(Εμμανουήλ Ζήσης)

Φαρδοί δρόμοι και ποδηλατόδρομοι  
(Λάλης Ερρίκος)

Καλοχτισμένες πολυκατοικίες, καθαρές θάλασσες και πολλά δέντρα.  
(Αδαμοπούλου Βάλη)

καθαρά πάρκα με πολλά δέντρα, και δεν υπάρχουν γκράφιτι (Ζουμή Μάντυ)

Τα δέντρα και τα λουλούδια δίνουν χρώμα στην πόλη  
(Θεοδοροπούλου Ηλέκτρα)

Σπίτια με αυλές, πρασινάδα και παιδικές χαρές, για να παίζουν τα παιδιά.  
(Μαραγιάννη Νικολέτα)

Τα παιδιά είναι χαρούμενα και παίζουν στις γειτονιές. Οι μεγάλοι δεν έχουν άγχος  
(Ακριώτης Νικόλαος)

Πάρκα με λουλούδια και ποτάμια με πάπιες. Οι άνθρωποι δεν πετάνε σκουπίδια στους δρόμους  
(Μαλανάρα Κατερίνα)

Οι άνθρωποι προσέχουν τη φύση και δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον με τα αυτοκίνητα τους.  
(Αλεβίζος Μιχάλης)

Φροντίζουν οι άνθρωποι, ώστε να είναι όμορφη μια πόλη και η ζωή τους είναι πιο ποιοτική  
(Μιστριώτη Γιώργου)

Γήπεδα για να χαίρονται μικροί και μεγάλοι  
(Αλλουοάι Ορέστης)

Παίζουμε με τους φίλους μας παντού, χωρίς φόβο. Ζούμε ανέμελοι και ασφαλείς  
(Κέλλης Χρήστος)

Παντού έχει παιδικές χαρές και ζωολογικό κήπο. Οι άνθρωποι χαίρονται να ζουν σ' αυτή  
(Γεωργούλη Χρύσα)

Μεγάλα πάρκα με λιμνούλες, γήπεδα, παιδικές χαρές και ποδηλατόδρομοι  
(Κόντη Χρύσα /Δανάη)

Τα παιδιά μπορούν να κάνουν πιο συχνά ποδήλατο και να πηγαίνουν στα πάρκα, να παίζουν.  
(Μιχαηλίδης Σταύρος)

Παγκάκια για να κάθονται οι άνθρωποι  
(Δεμερούτη Μαρίνα)

Θέατρα, μουσεία, σχολεία και γυμναστήρια για τα παιδιά.  
(Κουτέλου Γεωργία)

Λιγότερα και ψηλότερα κτήρια, ώστε να φτάνει ο ήλιος σε όλα τα μέρη.  
(Μόσχου Παναγιώτα)

Οι άνθρωποι ζουν ωραία και κάνουν βόλτες με τα ποδήλατά τους  
(Αερεβεντζής Φώτης)

Πολλά δέντρα και λουλούδια για να αναπνέουν οι άνθρωποι καθαρό αέρα  
(Λιαλιάρη Δήμητρα)

Τα παιδιά παίζουν ελεύθερα, χωρίς να φοβούνται οι μαμάδες  
(Μουργιάς Γεράσιμος)

Πλατείες, σιντριβάνια και πολλές εκκλησίες.  
(Διακουόπουλος Δημήτρης)

## Πως φανταζόμαστε μια όμορφη πόλη

Σε μια όμορφη πόλη υπάρχουν πολλές πλατείες και μεγάλα πάρκα με σιντριβάνια, λιμνούλες, παγκάκια, δέντρα και πολύχρωμα λουλούδια. Επίσης, υπάρχουν παιδικές χαρές, γήπεδα, θέατρα, μουσεία, εκκλησίες, πολλά καταστήματα, πισίνες, ποτάμια με πάπιες, ποδηλατόδρομοι και σχολεία, για να μορφώνονται τα παιδιά. Οι πολυκατοικίες δεν είναι τόσο ψηλές, ούτε βρίσκονται η μια κοντά στην άλλη. Υπάρχουν περισσότερες μονοκατοικίες με αυλές, ώστε ο ήλιος να φτάνει σε όλα τα μέρη και τα κτήρια είναι ωραία βαμμένα (καλαίσθητα) και δεν έχουν ζωγραφιές (γκράφιτι). Τα πεζοδρόμια είναι μεγάλα με δέντρα και λουλούδια, που δίνουν

χρώμα στην πόλη και δεν υπάρχουν λακκούβες στους δρόμους. Υπάρχουν λιγότερα εργοστάσια και αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα λιγότερη φασαρία και καυσαέρια, που είναι βλαβερά για την υγεία των ανθρώπων. Η πόλη είναι καθαρή, χωρίς σκουπίδια στους δρόμους και στα πάρκα και υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης.

Η πόλη μυρίζει ωραία. Οι μεγάλοι απολαμβάνουν μαζί με τα παιδιά τους τη φύση και αναπνέουν καθαρό αέρα, γιατί δε ρυπαίνεται το περιβάλλον με σκουπίδια και καυσαέρια. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να κάνουν πιο συχνά ποδήλατο και να πάνε στα πάρκα και στις παιδικές χαρές, για να παίξουν με τους φίλους τους, αντί

να κάθονται και να παίζουν κλεισμένα στο σπίτι τους.

Οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς, ελεύθεροι, ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ζουν ανέμελοι και χωρίς άγχος. Κάνουν αθλητικές δραστηριότητες και διασκεδάζουν. Έχουν καλή διάθεση και καλύτερη υγεία. Η ζωή τους είναι ποιοτική.



## Συνέντευξη του Διευθυντή του σχολείου μας

*Σας αρέσει η δουλειά που κάνετε στο σχολείο μας;*

Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί το έργο που προσφέρει το σχολείο είναι πολύ σημαντικό. Μαθαίνετε γράμματα, αποκτάτε αρχές και αξίες και οπλίζεστε με τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να εξελιχτείτε και να γίνετε σπουδαίοι άνθρωποι.

*Πόσα χρόνια είστε διευθυντής;*

Στην εκπαίδευση έχω συμπληρώσει 33 χρόνια υπηρεσίας, από αυτά τα δώδεκα χρόνια είμαι διευθυντής στο 7<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο ήμουν και μαθητής. Στην αρχή, το σχολείο δεν ήταν σε αυτήν την τοποθεσία, αλλά στεγαζόταν δυο τετράγωνα πιο κάτω, σε ενοικιαζόμενες αίθουσες, χωρίς τις απαραίτητες υποδομές. Μάλιστα, υπάρχει και μια φωτογραφία στο διάδρομο του πρώτου ορόφου, που δείχνει πως ήταν τότε.

*Είναι δύσκολη η δουλειά σας;*

Είναι αρκετά δύσκολη, γιατί

χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα. Πέρα από τη διοικητική εργασία, υπάρχουν και δουλειές που αφορούν το σχολικό κτήριο, αλλά και δουλειές που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. Το σημαντικότερο όμως έργο ενός διευθυντή είναι η διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ασφάλειας σας.

*Τι έχει αλλάξει στο σχολείο από τότε που ήσασταν μαθητής;*

Άλλαξαν πολλά από τότε που ήμουν μαθητής. Στην τάξη ήμασταν πολλά παιδιά, για την ακρίβεια σαράντα, με έναν μαυροπίνακα και μια κιμωλία. Τώρα υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες, Η/Υ και air condition σε κάθε αίθουσα. Στο σημερινό 7<sup>ο</sup> οι αίθουσες είναι μεγαλύτερες και πιο άνετες. Τότε βέβαια, ήταν λιγότερες οι απαιτήσεις, ενώ τώρα εξελίσσεται συνεχώς η κοινωνία και η τεχνολογία, με αποτέλεσμα να εξελίσσεται και η εκπαίδευση. Είστε τυχεροί που έχετε όλες αυτές τις ανέσεις.

*Πως αισθάνεστε που είσαοτε*

*διευθυντής στο σχολείο που ήσασταν μαθητής;*

Αισθάνομαι χαρά και ευλογία, αλλά και μια ιδιαίτερη ευτυχία, γιατί εδώ φοιτά και το παιδί μου. Και όπως φαίνεται σ' αυτό το σχολείο θα τελειώσω τη θητεία μου.

*Μπορείτε να μας πείτε αν θα πάμε εκδρομή για να παίξουμε και που;*

Και βέβαια θα πάμε εκδρομή! Την Παρασκευή 8 Ιουνίου θα πάμε στο Πολιτιστικό πάρκο Κερατέας, όπου εκτός από κάποιες θεματικές ενότητες, στις οποίες θα συμμετέχετε, θα έχετε την ευκαιρία να παίξετε και να διασκεδάσετε.

## Καιρός



Όλη την εβδομάδα θα έχει ηλιοφάνεια και ζέση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς. (Ακριώτης Νικόλαος)

## Αθλητικά

### Ισοπαλία μια νίκη μια ήττα

Η ομάδα ποδοσφαίρου του Ηρακλή Χαλκίδας κέρδισε την Αλεξανδρούπολη με 3 - 0  
Η ομάδα μπάσκετ της Κύμης έχασε από τον Παναθηναϊκό 64 - 87. (Δερβεντζής Φώτης)

### Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδας

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν το βράδυ του Σαββάτου δεν εμπόδισαν τους χιλιάδες οπαδούς της ΑΕΚ να γιορτάσουν με τους παίκτες και το προπονητικό τιμ την κατάκτηση του πρωταθλήματος. (Αλλουσιά Ορέστης)

### Το πρώτο μεγάλο ντέρμπυ της χρονιάς

Δυο από τις μεγαλύτερες ομάδες ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πρόκειται να αναμετρηθούν στον πρώτο μεγάλο αγώνα ποδοσφαίρου της χρονιάς. Ο αγώνας φαίνεται να είναι συναρπαστικός. (Κέλλης Χρήστος)

### 38 μετάλλια από τον Α.Σ.Ε.Χ. Ειρήνη στο «Αρμονία cup»

Στη διεθνή συνάντηση ρυθμικής γυμναστικής Αρμονία cup η «Ειρήνη» Χαλκίδας έγραψε πάλι. Τα κορίτσια του συλλόγου όλο αρμονία και χάρη ενθουσίασαν με την απόδοση τους και κατέκτησαν 38 μετάλλια. (Κουτέλου Γεωργία)



## Τα άρθρα που μας εντυπωσίασαν και επιλέξαμε να

### γράφουμε

#### Η πανίδα της Πάρνηθας εξαφανίζεται

Τα άγρια ζώα έχουν εξαφανιστεί από την Πάρνηθα. Τα ζώα αυτά ζούσαν πριν πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο βουνό, αλλά δεν άντεξαν την ανθρώπινη παρουσία και έφυγαν. Τέτοια ζώα ήταν οι καφέ αρκούδες, οι λύκοι, τα αγριογούρουνα, οι αγριόγατες, τα ζαρκάδια, τα ελάφια και πολλά είδη πουλιών. (Μόσχου Παναγιώτα)



#### Εθνικές παρελάσεις στην Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιούνται, από το 1938, εθνικές παρελάσεις, για τον εορτασμό της 25<sup>ης</sup> Μαρτίου. (Αλεβίζος Μιχάλης)



#### Ατύχημα

Ένας άνδρας έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων, την ώρα που έκανε αλεξίπτωτο πλαιγιάς και τραυματίστηκε θανάσιμα. (Ζουμή Μάντυ)

#### Θεατρική παράσταση

Το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 και ώρα 7.00μ.μ. πρόκειται να πραγματοποιηθεί η παράσταση με τίτλο «Ο Καραγκιόζης την εποχή των Δεινοσαύρων», στην αίθουσα εκδηλώσεων στο σχολείο μας, Χαλκίδα (Δεμερούτη Μαρίνα)

#### Έκθεση ζωγραφικής

Έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Πως



#### Υλικά για τρουφάκια σοκολάτας

- 1 πακέτο μπισκότα Παπαδοπούλου
- 2 κουταλιές της σούπας κακάο
- 2 κουταλιές ζάχαρη άχνη
- Τρούφα σοκολάτα ή πολύχρωμη ή τριμμένη καρύδα ή ζάχαρη άχνη
- Υλικά για το σιρόπι
- 2 φλυτζάνια νερό
- 3 φλυτζάνια ζάχαρη κρυσταλλική

φαντάζονται τα παιδιά τον πλανήτη μας». Συμμετείχαν παιδιά δημοτικού από όλα τα σχολεία της Ρόδου. (Δήμητρα Λιαλιάρη)

#### Διαγωνισμός φωτογραφίας

Διαγωνισμός φωτογραφίας για την πόλη μας. Στο διαγωνισμό συμμετείχε κι ο πατέρας μου και πήρε το πρώτο βραβείο. (Μαλαντάρα Κατερίνα)

#### Οι δάσκαλοι δίνουν το αίμα τους

Οι δάσκαλοι κι οι νηπιαγωγοί της Χαλκίδας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν αιμοδοσία την Τετάρτη 25 Απριλίου στο 5<sup>ο</sup> Δημοτικό Χαλκίδας. (Θεοδωροπούλου Ηλέκτρα)

#### Η παλαιότερη πίτσα

Η παλαιότερη πίτσα ήταν ελληνική από το νησί Κίμωλο. Ήταν μια πίτσα χωρίς τυρί, μόνο με ντομάτα, κρεμμύδι και λάδι. (Αδαμοπούλου Βάλη)



#### Εμβολιασμός

Πολλά παιδιά στη χώρα μας, κυρίως φτωχά, δεν έχουν κάνει το εμβόλιο κατά της Ιλαράς, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αρρωστήσουν. Για αυτό το λόγο, πρέπει όλα τα παιδιά να κάνουμε τα εμβόλια, που μας λένε οι γιατροί. (Μαραγιάννη Νικολέτα)

#### Πρόγραμμα για μαθητές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές λυκείου να μάθουν πώς να ασχοληθούν με τις επιχειρήσεις. (Κόντη Χρύσα - Δανάη)

#### Συνταγή για τρουφάκια σοκολάτας σε μόνο 10 λεπτά

(Γεωργούλη Χρύσα)

#### Εκτέλεση για τα τρουφάκια σοκολάτας

Ανακατεύουμε τα ¾ του μπισκότου, τη ζάχαρη άχνη και το κακάο. Βράζουμε το σιρόπι και αφού κρυώσει το προσθέτουμε σιγά σιγά στο μείγμα και ανακατεύουμε. Πλάθουμε σε μικρά μπαλάκια κι άμα χρειαστεί προσθέτουμε το υπόλοιπο τριμμένο μπισκότο. Από πάνω βάζουμε την τρούφα ή ότι άλλο υλικό θέλουμε. Τα βάζουμε σε ένα αντικολλητικό χαρτί και τα αφήνουμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες μέχρι να σφίξουν καλά.

## Φωτογραφίες

Από την επίσκεψή μας στο  
Μουσείο Τουλανδρή



Από την επίσκεψή μας στο  
Αττικό Πάρκο



Από την επίσκεψη μας στο  
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής



## Οι ζωγραφιές μας



Ο καλύτερος φίλος σου είναι το βιβλίο, τι θα έλεγες να περνούσες το καλοκαίρι σου παρέα με το βιβλίο «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαγιαννίου;

Είναι πράσινο με ρίγες, μέσα κόκκινο φωτιά. Τρώγεται χωρίς τις φλούδες και κουκούτσια έχει πολλά. Τι είναι;

